

Nieuwsbrief 11

Stichting Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap

3 april 2016



Beste vrienden,

Er is weer een hoop gebeurd, dus hoogste tijd voor een nieuwsbrief van onze Stichting.

De Bevrijding

Net als u allen heeft het bestuur kennisgenomen van de oprichting van "De Bevrijding Zaanstreek". Direct na het bekend worden hiervan kwamen er vragen richting het bestuur van de Stichting Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap. Dat begrijpen we. We willen hieronder een aantal zaken duidelijk stellen:

- onze Stichting is niet betrokken geweest bij de oprichting van De Bevrijding;
- de Stichting volgt geïnteresseerd de ontwikkelingen binnen De Bevrijding;
- de Stichting volgt óók de ontwikkelingen binnen de Jozefparochie, waarover straks meer;
- het geld dat de Stichting in beheer heeft, blijft beschikbaar voor de Jozefgemeenschap, waar deze zich ook bevindt;
- de komende periode – in elk geval tot 1 januari 2017 – zullen we eventuele verzoeken om steun van zowel de Jozefparochie als De Bevrijding in behandeling nemen, deze beoordelen aan de hand van onze statuten en, indien positief door het voltallige bestuur beoordeeld, deze honoreren. Wel hebben we voor onszelf een strenge grens gesteld aan het bedrag dat we tot die datum zullen uitgeven.

De Jozefparochie

Over de ontwikkelingen in de Jozefparochie maken wij ons nog steeds ernstig zorgen. Er is inmiddels door het bisdom een bestuur aangesteld dat geheel bestaat uit medewerkers en contacten van het bisdom. Er zit geen enkele parochiaan in het bestuur! Het nieuwe bestuur heeft zich niet voorgesteld aan de parochie en heeft voor een groot deel ook geen binding met de Jozef. De bestuursleden hebben een aanstelling tot de zomervakantie of net daarna. Wij vermoeden op grond hiervan dat het bisdom achter de schermen toch bezig is met een Zaanse fusie, die voor de Jozef ongunstig zou kunnen uitpakken.

Via het Zaanse geruchtencircuit krijgen wij sterk de indruk dat het bisdom – ondanks opmerkingen van Jeroen Hoekstra – alle Zaanse kerken in het harnas van hun liturgieregels wil dwingen. Tijdens de parochieavond in januari heeft de Jozef Gemeenschap zich duidelijk uitgesproken: wij willen blijven kerken op de Jozef-manier. Het is de vraag of dit mogelijk is en blijft.

Hoe nu verder?

De Stichting Vrienden werkt nog steeds volgens de in onze statuten omschreven doelstelling: het beheren van gelden ter ondersteuning van de Jozefgemeenschap. Hoe we dat gaan doen hebben we hierboven beschreven.

We zullen zowel in de Jozefparochie als bij De Bevrijding onze ogen en oren open houden. Het gaat erom dat wij net als velen in de Jozefgemeenschap het gedachtegoed en het geluid van De Jozef levend willen houden en daarvoor de financiële middelen willen vergaren en beheren.

Via onze Nieuwsbrieven zullen wij u op beide locaties blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen. De leden van het bestuur zullen af en toe op beide plekken hun gezicht laten zien, zodat u ons ook persoonlijk kunt aanspreken.

Contact

Hebt u nog vragen over de Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op. Via de mail zijn wij ook te bereiken: info@vriendenjozef.nl

Ons postadres is: Stichting Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap, J.J. Allanstraat 269, 1551 RE Westzaan. De website vindt u hier: <http://www.vriendenjozef.nl/>

Voor vragen over De Bevrijding of de Jozefparochie verwijzen wij u naar de betreffende besturen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Jozef.

Albert Winnubst	075-6280603
Leny van Onna	06-45516858
Anita Klinkhamer	075-6312363
Cisca de Wit	075-6700830